

In de rubriek 'Jos (Damen) las Leids' in de nieuwsbrief Forum faculteit der Letteren van de UB Leiden:

Leidse wevershuisjes

Verreweg het aardigste boek dat ik de laatste twee maanden las, was een boek van Kees van der Wiel. Zijn boek **Leidse wevershuisjes** heeft de vreemde ondertitel *het wisselende lot van de 17e eeuwse Leidse arbeiderswoningen*. Vreemd, omdat het boek zoveel meer geeft. Allereerst is het werk schitterend geïllustreerd en vormgegeven. Verder vond ik vooral de veelzijdigheid van het boek zo aardig: het gaat over projectontwikkelaars in Leiden in de 17e eeuw, over leegstand en verloedering in de 18e eeuw, over cholera in de 19e eeuw, over krottenkoning Karel Blansjaar rond 1830 en over Leidse wederopstanding onder de wethouders Kret (ARP) en Waal (PvdA). Ieder die in de jaren zeventig in verloederd Leiden rondliep, kon tien jaar later zien wat daadkracht, snelle procedures en vooral veel geld hielpen. "In geouwehoer kan je niet wonen", zei banketbakker Schaeffer, en Leiden profiteerde.

Kees van der Wiel: **Leidse wevershuisjes**: het wisselende lot van de 17e eeuwse Leidse arbeiderswoningen. Leiden, Primaverapers, 2001. ISBN 9074310761 EUR 16